

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Το τέλος της σχολικής χρονιάς μας βρήκε εξαιρετικά χαρούμενους να επιβεβαιώνουμε «κοιτώντας» πίσω μια υπέροχη διαδρομή με τους συμμαθητές μας στη ζωή, τα παιδιά του Σωματείου Δράση για το Κάτι Άλλο. Συνοπτικά :

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από ομάδα εθελοντών του σωματείου στο Σύλλογο Διδασκόντων και ανά τμήμα στο σύνολο του σχολείου. Διάρκεια κάθε ενημερωτικής συνεδρίας ήταν μια διδακτική ώρα και περιελάμβανε πέρα από την παρουσίαση της δράσης του σωματείου και διαδραστικές ασκήσεις αίσθησης της αναπηρίας. Οι ερωτήσεις των παιδιών έκαναν το 45λεπτο να μοιάζει πολύ λίγο κι ήταν το πρώτο ερέθισμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας. Αμέσως τις επόμενες μέρες ξεκινήσαμε προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Αναλάβαμε μέρος της τεχνικής υποστήριξης της εκδήλωσης με εθελοντές μαθητές, προετοιμάσαμε δρώμενα για τα πρωινά flash mobs σε 3 σημεία στο κέντρο της πόλης, γράφτηκε τραγούδι για τη μέρα αυτή, ηχογραφήθηκε σε στούντιο το σποτ που προωθήθηκε στα ραδιόφωνα της πόλης και φυσικά ήμασταν εκεί. Στη συνέχεια του μήνα μεταφέρθηκε το bazaar του Σωματείου στο σχολείο, τη διαχείριση του οποίου είχαν αποκλειστικά οι μαθητές του 28^{ου}.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Μετά τις εκδηλώσεις του Δεκεμβρίου ακολούθησε το κοινό μάθημα των «συμμαθητών στη ζωή». Ανά τμήμα και πάλι και σε προκαθορισμένα ραντεβού (π.χ Πέμπτη 5-6 μ.μ το Β1, 6-7 μ.μ το Β2 κτλ.) σε απογευματινές ώρες – αυτές είναι οι ώρες λειτουργίας του Σωματείου - μετακινήθηκαν οι μαθητές του 28^{ου} στις τάξεις των «συμμαθητών» τους. Η παρουσία τους εκεί δεν ήταν υπό τύπον επίσκεψης-περιήγησης στο χώρο, αν και προφανώς έγινε και αυτό. Βασικός στόχος της επίσκεψης ήταν για 45 λεπτά να παρακολουθήσουν ΑΜΕΑ και μαθητές του 28^{ου} το ίδιο μάθημα, να συλλειτουργήσουν, να επικοινωνήσουν, να καταλήξουν σε κοινό αποτέλεσμα αναλόγα με τη δραστηριότητα που διδασκόταν εκείνη την ώρα. Επιστρέφοντας σχολείο οι μαθητές του Λυκείου κατέγραψαν την εμπειρία τους από το απογευματινό μάθημα σε βίντεο. Συνολικά επισκέφθηκαν το Σωματείο περίπου 60 μαθητές.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Δουλέψαμε σε 4 ζώνες συνεδριών πάνω στους άξονες:

- Μορφές αναπηρίες, Δυσκολίες στην καθημερινότητα, Η ευθύνη της Πολιτείας, Η ευθύνη κάθε πολίτη ξεχωριστά

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε μαθητή ανατέθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα:

1. -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ
2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΔΟΜΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΔΑΠ)
3. -ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4. -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

5. -ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 3^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6. ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 3-12
8. -ΑΛΛΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
10. -ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
11. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Κ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΗΡΟΣ
12. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
13. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΙ ΕΚΤΟΣ
14. ΕΙΔΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
15. ΕΙΔΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 2
16. ΕΙΔΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 3
17. ΕΙΔΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 4
18. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
19. -ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
20. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
21. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΤΥ
22. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
23. ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
24. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
25. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
26. ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
27. ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
28. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Μεταξύ των θεματικών αυτών συναντήσεων προετοιμάσαμε και έγινε στο σχολείο κοινό αποκριάτικο πάρτυ των «Συμμαθητών στη ζωή» στις 18 Φεβρουαρίου .

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Από τα μέσα Μαρτίου ξεκίνησε η προπαρασκευή των «ηλεκτρονικών τετραδίων» . Οι «Συμμαθητές» βιντεοσκοπούν δηλώσεις για γενικά θέματα όπως χαρά , διακοπές , αγάπη , μοναξιά , παιχνίδι κτλ. Συγκεντρώνοντας τις δηλώσεις αυτές συστήθηκαν «σελίδες τετραδίων» για κάθε θέμα , οι οποίες θα δημοσιευθούν στο σχολικό δίκτυο . Ηλεκτρονικά τετράδια θέματα :

**Βροχή
Χαρά
Μοναξιά
Φίλος
Θέλω
Σ αγαπάω
Φοβάμαι
Παιχνίδι
Παραμύθι**

Τηλεόραση
Περπατάω
Δημιουργώ
Θυμάμαι
Θάλασσα
Ζωγραφίζω
Κουράζομαι όταν...
Αγαπημένη μου γεύση είναι ... γιατί....

Στη συνέχεια του μήνα οι μαθητές μας πήγαν στο Σωματείο για ...λίγο φως ακόμα κατασκευάζοντας πασχαλινές λαμπάδες . Αυτές και άλλα υλικά χρησιμοποιήθηκαν στο μεγάλο πασχαλινό bazaar που έστησαν και εξάντλησαν οι μαθητές μας σε μια πραγματική εξόρμηση στήριξης .

ΜΑΙΟΣ

Προετοιμαστήκαμε για την παρουσίασή μας στα πλαίσια της ημερίδας των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας , κάναμε απολογισμό της χρονιάς μας και συνεχίσαμε σε άλλους ρυθμούς βέβαια για την ποδηλατοδρομία «Πετάλι για το Κάτι Άλλο» αρκετές μέρες μετά το κλείσιμο των σχολείων. Στον απολογισμό του προγράμματος δεν μπορεί να καταδειχθεί ο αντίκτυπος αυτών των εμπειριών για τους μαθητές μας , ίσως όμως κάποια νούμερα να είναι ενδεικτικά :

Από 29 άτομα η εθελοντική μας ομάδα έφτασε τα 52 και 3 ακόμα σχολεία ακολούθησαν ανεπίσημα από τη μέση της χρονιάς το πρόγραμμα και άλλα 4 ζήτησαν συνεργασία για του χρόνου.

Κάπως έτσι φέτος νιώσαμε πως το Κάτι Άλλο εμείς οι ίδιοι κουβαλάμε στη μέρα μας , μαζί με τους Συμμαθητές μας στη ζωή .

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής

Σπανός Ζαχαρίας